

NIEUWSBRIEF

2024, nummer 2:

April/mei /juni



Wat kun je toch genieten van de vrijheid in het land



Na een overleg met de vrijwilligers waren we het eens dat alle paarden 24/7 in het land konden blijven. Natuurlijk vond ik het spannend. Je moet altijd afwachten of ze voldoende te eten hebben. Gelukkig werd dit niet een probleem, want in een groot gedeelte van het weiland stond gras genoeg. Dan kom je er al snel achter dat als er genoeg hooi in de ruif zit ze je niet meer nodig hebben. Toch is onze aandacht er steeds voor de nodige zorg. Zo gaan Moblie en Diana voor de nacht naar hun stal. Dan was er nog zorg om Hengsie en Sjimie. Zij konden niet genoeg voer in het land vinden dus staan ze eerst weer bij huis en krijgen daar de paardenbrok en gaat het alweer een stuk beter. Zo was het

een mooi gezicht er werden groepjes gevormd wat we ook wel wisten maar wat toch altijd mooi is om te zien. Tot onze verrassing ging Rashja het de eerste zondag van juni regelen en dat betekende dat ze er voor zorgde dat Angel en Vladimira bij haar in de groep kwamen. Dit was voor Melody/Saigon en Macho best wel een uitdaging omdat de groep zich opnieuw moest gaan vormen. Gelukkig was alles na een paar dagen weer tot rust gekomen. Toch kwam er een verandering. Na ruim een maand kwam bij mij toch weer de onrust terug van krijgen ze allemaal wel de nodige portie eten. Als er met al de regenbuien en toch 24 uur in het land grote waterplassen komen te staan dan begint de onrust bij mij te komen en was het tijd dat ieder naar hun stal ging. Dit was natuurlijk eerst wel spannend. Zo had Indy bedacht dat Angel en Vladimira van haar waren en had ze het voor elkaar dat de andere paarden aan de kant waren gezet. Gelukkig wisten de vrijwilligsters er wel raad mee en zo stond een ieder voor de nacht op stal en kreeg een ieder zijn portie eten.

Nieuwe paarden.

Wat een welkom was het zondag 2 juni. Het was al bekend dat Angel en Vladimira vanuit de Capelse manege bij ons van hun rust mochten gaan genieten. Als eerste zal ik Angel voorstellen.



Ik ben 32 jaar maar voor mijn doen nog goed van lijf en leden. Met mijn witte bles en witte achter beentjes ben ik toch een mooie maar ook lieve ruïn.

En dan niet te vergeten Vladimira.

Echt een stel dat niet zonder elkaar kan.

Je hoeft niet ver te zoeken waar de een is volgt de ander direct.

Vladimira is zo bruin dat je op zoek moet naar een wit vlekje.

Zij is 27 jaar en natuurlijk speelt voor alle twee de leeftijd en konden ze het manegewerk niet meer aan maar het is duidelijk dat ze hier nog volop kunnen genieten,

Vladimira



De vrijwilligers in het zonnetje

De vraag kwam van de vrijwilligers of er meer uitleg over de paarden kon komen. Zondag 2 juni kon dit door gaan. Met trots konden we Fenna die ook de paarden bracht uitnodigen voor een gedragstraining en ook werd er door Danielle Deigratia een groepscoaching gegeven. Zo was het een geslaagde middag en daarbij werd het natje en droogje niet vergeten. In de pot zat het geld nog van de Rabo clubsupport van afgelopen jaar zo werd dit geld goed besteed.

Kijk en doedag

Ook de afgelopen kijk en doedagen mochten we de bezoekers ontvangen. Misschien is het een idee om de laatste zondag van de maand eens in je agenda te zetten. Soms is de afstand groot maar toch blijft het een gezellig uitje want onder aan de voet van de Lemelerberg is het goed vertoeven.

Eind mei was er ondanks dat er heel veel wind stond de bezoekers ons toch konden vinden. Wat mooi is dan komen er opeens verhalen los. Zoals een familie waarvan de kleindochters in de Capelse Manege paard reden en Rakker herkenden. Hier hadden ze op gereden in zijn jongere jaren. Dan komt de vraag misschien: wat is er te doen op deze dag? Nu als eerste wachten de paarden op je en mag je ze verwennen met zelf meegenomen appels of brood maar een lekkere wortel gaat er ook wel in. Neem ook even kijkje bij de 2^{de} hands paarden spullen Dan is er de gastvrouw die er voor zorgt dat de koffie klaar staat. En dan is het tijd voor de paarden safari en zorgt de vrijwilligster er voor dat als je weggaat op de hoogte bent van hoe onze paarden van hun rust genieten en hoe wij door alle jaren heen kunnen bestaan. Houdt de website en Facebook in de gaten, er kan zomaar een extra invulling van de dag zijn.



Rustpunt en de boer als gastheer



Weet je dat een ieder altijd welkom is bij ons rustpunt om even te genieten van een kop koffie/Thee of frisdrank. Neem je wat te drinken doe het geld in de pot ook is er de mogelijkheid om via de QR code te betalen.

De Boer als Gastheer

Er gebeurt bij 't Olde Manegepeerd altijd iets. Zo was het mogelijk dat picknick tafel die je hier boven ziet staan aangeschaft kon worden omdat de boer als gastheer geld gekregen had en wij door een kleine bijdrage nu van deze tafel kunnen genieten.

Donatie

Door de jaren heen is het bekend dat we geheel afhankelijk zijn van donaties. Het blijft moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. Toch zijn we trots op alle donateurs die ons door de jaren steunen.

Op bezoek bij de manege.

Als nu een paard aangemeld wordt dan is het zover dat wij met de informatie naar de manege gaan en het paard wat zijn werk niet meer kan doen een bezoek brengen, maar wat van een grote meer waarde heeft dat ook de manegehouder

met ons in gesprek kan gaan. Vandaar uit kan er in de manege een plan opgezet worden om een groot aantal donateurs te werven zodat het betreffende paard maandelijks zijn zakgeld mee krijgt. Je moet zo rekenen samen sta je sterk. Door de jaren kan er dan een pensioen opgebouwd worden voor het paard wat ook in de toekomst van zijn rust mag genieten.

Dierenlot

26 april was het zover dat we ook nu naar de beneficianten dag van dierenlot mochten gaan.

Het is een dag dat je verwend word met een hapje en een drankje maar ook dat er voor ieder wat te doen is. Op het eind van de dag weet je dat er wat komt. Natuurlijk niet wat, maar ook nu was er een cheque van € 1000,00 die we heel goed kunnen gebruiken. Als iemand zegt ik ben lid van dierenlot maar hebben jullie daar dan ook wat aan dan is dit een voorbeeld van een prachtig bedrag die mede door jullie gegeven wordt.

Sisunatuurlijk

Zoals altijd proberen wij om bezoekers een kijkje te laten nemen bij 't Olde Manegepeerd. Maar nu toch weer iets nieuws. De boerengym was al even onder de aandacht geweest. Sophie van sisunatuurlijk heeft het bij haar op de website gezet. Het is de moeite waard om even op de site www.sisunatuurlijk.nl te kijken. Er is nu een aanvulling gekomen. Zij is nu 2x samen met een groep bij ons gekomen. De naam is Scrum meets Dit was voor ons ook nieuw maar het houdt in dat er door de boerengym een onderlinge communicatie en het stellen van heldere doel teweeg wordt gebracht. De opbrengst hiervan is ook voor de paarden. Misschien ook voor meer groepen een nuttig leermoment. Wel zelf het geheel organiseren hoor. En wij bieden de mogelijkheid om het bij 't Olde Manegepeerd door te kunnen laten gaan.



De belevingstuin voor onze paarden

Ja hoor na toch een periode van onzekerheid is het nu zover dat er een begin gemaakt kan worden. Het geld van Dierenlot staat op de rekening en Roelofs en Acon zijn de bedrijven die er voor gaan zorgen dat de plek er komt dat de paarden op ontdekking kunnen gaan. En dan is er door Abri voor dieren toegezegd dat wij de € 10.000 die bestemd was voor de tuin nu mogen gebruiken voor de aanschaf van een shovel. De oude trekker kan toch niet genoeg nuttig werk voor ons doen. Maar dat betekent wel dat er nog niet genoeg geld is. Door een offerte voor een shovel weten we dat er ongeveer nog € 7000 bij moet komen.

Dus ik zeg maar zo de vingers kruisen en wie weet komt dit nog uit een onverwachte hoek.

Tot slot

Onze gegevens op een rijtje

Stichting 't Old Manegepeerd
Lovenseweg 3
8146 PK DALMSHOLTE
Tel.: 06-12874764
E-mail: info@manegepeerd.nl

Bankrekeningnummer: NL94 RABO
0378923722 Rabobank Ommen

Inschrijffnummer KvK: 41025547
Wij zijn ANBI geregistreerd.
www.manegepeerd.nl

Als je komt, denk je dan ook er aan om oude maar goed draagbare kleding, schoenen, textiel, dekens, inktcartridges, mobieltjes en frituurvet in te leveren bij ons inzamelpunt. Ook dit brengt geld in het laatje

Ter info: 't Olde Manegepeerd is door de week geopend van 10.00 tot 16.00 uur. En zondag op afspraak. Ook kun je een kijkje nemen bij de paarden of bij de tweedehands paardenspullen.



